

Vraag het aan Morya**Is dat wel wat je zoekt?
Stel een nieuwe vraag.**

“Het gaat erom dat je ruimdenkende wezens wordt, dat je in alle richtingen durft te kijken, dat je alle vragen durft te stellen.

Ook al denk je dat de vraag niet goed is, toch kan je ze stellen. Ik zeg niet dat je dan het juiste antwoord zal krijgen, maar je zal de vraag gesteld hebben en als je het antwoord krijgt, zal je er misschien van schrikken. Dat is dan weer het moment om je af te vragen of het wel dat is wat je zoekt. Dan kan je een nieuwe vraag stellen.

Op deze manier kan je doorgaan tot je erachter komt wat je eigenlijk zoekt, door je intuïtie, door de diepte van het leven, door te durven kijken naar alles.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 1: ‘Vragen stellen in een veranderende wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 164

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


